

Prik geen Palestijn aan je vork



Prik geen Palestijn aan je vork

De staat Israël doet denken aan het Zuid-Afrika van de Apartheid. Net als de zwarten destijds lijdten de Palestijnen onder pasjes- en groepswetten. De tegen hen opgetrokken negen meter hoge Muur is door het Internationaal Gerechtshof illegaal verklaard. De Israëlische nederzettingen op Palestijns gebied zijn illegaal volgens het internationaal recht.

De bouw van deze kolonies gaat gepaard met militair geweld. Palestijnse akkers en boomgaarden worden vernield en de grond geconfisqueerd. Wie zich verzet loopt het risico meteen doodgeschoten te worden of belandt minstens in de gevangenis. De van hun land verjaagde Palestijnen mogen er alleen nog komen om voor een hongerloontje te werken voor de Israëlische bezetter.

Daarom de oproep om geen Israëlische producten te kopen, bijvoorbeeld aardappels. Sommige producten komen van illegale nederzettingen op bezet Palestijns gebied. Ook op deze producten staat "made in Israël". Aan u als consument de keus om in de supermarkt voor solidariteit met het Palestijnse volk te kiezen.

Buiten jaffa's, dadels, avocado's worden er ook dit voorjaar weer veel aardappels uit Israël verkocht. Vandaar de oproep:
Prik geen Apartheidspieper aan je vork.

Voor meer informatie over aardappels zie palestinawerkgroepenschede.nl/aardappels