

Prik geen Palestijn aan je vork



Prik geen Palestijn aan je vork

Israël doet denken aan het Zuid-Afrika van de Apartheid. Net als de zwarte bevolking destijds lijdten de Palestijnen onder pasjes- en groeps wetten. De tegen hen opgetrokken negen meter hoge Muur is door het Internationaal Gerechtshof in Den Haag illegaal verklaard. Onwettig zijn evenzeer de Joodse nederzettingen op Palestijns grondgebied.

De bouw van de kolonies gaat gepaard met militair geweld. Palestijnse akkers en boomgaarden raken vernield en grond geconfisqueerd. Wie zich verzet loopt het risico doodgeschoten te worden of belandt in de gevangenis. Van hun land verjaagde Palestijnen mogen alleen nog komen om voor een hongerloontje te werken voor de Israëliëse bezetter.

Daarom de oproep om geen Israëliëse producten te kopen, zoals aardappels. Supermarkt Albert Heijn maskeert hun herkomst met de onduidelijke code IL, let dus op. Aan u als consument de keus om voor solidariteit met het Palestijnse volk te kiezen. Waarom ook geen aardappels uit eigen land (NL), wel zo goed voor het milieu en de Nederlandse boer.

Buiten jaffa's, dadels, avocado's en wijn worden er ook dit voorjaar weer veel aardappels uit Israël verkocht.

Vandaar de oproep:

Prik geen Apartheidspieper aan je vork.

Check altijd de herkomst op het etiket!

Voor meer informatie over aardappels zie
palestinawerkgroepenschede.nl/aardappels