

# UITNODIGING VRIENDENMIDDAG TENT OF NATIONS

zaterdagmiddag 25 september 2021



## Remonstrantse Kerk, Woltersweg 11, Hengelo (Ov)

Tent of Nations is een educatieve boerderij met het vredesproject van de Palestijns christelijke familie Nassar in Bethlehem. Ondanks de moeilijke omstandigheden en de voortdurende dreiging van landonteigening door de Israëlische autoriteiten, zet de familie Nassar zich op een geweldloze en zeer creatieve manier in onder het motto "Wij weigeren vijanden te zijn".

Ken je het werk van Tent of Nations van binnenuit? Of ben je benieuwd naar wat Tent of Nations is? We nodigen je van harte uit bij deze vriendenmiddag waar we in vriendschap en solidariteit verbonden zijn met Tent of Nations. Een dynamische middag vol inspiratie, verdieping, ontmoeting en creativiteit!

- Wat betekent het voor de Palestijns-christelijke familie Nassar te leven onder Israëlische bezetting?
- Wat zijn de laatste relevante ontwikkelingen in het Midden-Oosten en wereldwijd?
- Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen bij Tent of Nations?
- Welke impact heeft Corona op de mensen in Palestina, in Bethlehem, bij Tent of Nations?
- Wat inspireert de familie Nassar om frustratie om te zetten in positieve actie?
- Hoe houden zij hoop levend in een situatie van uitzichtloosheid?
- Wat betekent hun motto 'Wij weigeren vijanden te zijn' voor ons in Nederland?
- Hoe kunnen wij vanuit Nederland betrokken zijn?

### Programma

13.30 – 14.00	Inloop met koffie / thee
14.00 – 14.25	Welkom en kennismaking
14.25 – 15.25	Plenair programma, met o.a. een minispeech door mw. Carolien Roelants (Midden-Oosten expert en journalist NRC), een filmpje over de impact van Corona in Bethlehem / Palestina, een gesprek met Daoud Nassar over Tent of Nations, en een vrolijke noot.
15.25 – 15.40	Koffie / theepauze met Palestijnse lekkernij
15.40 – 16.30	Intermezzo, creatieve gespreksvorm, ontmoeting en solidariteitsactie
16.30 – 17.00	Napraten met een drankje en Palestijns hapje

### Wanneer?

Zaterdagmiddag 25 september 2021, 14.00 – 16.30 uur, met aansluitend een borrel



**Hoe meld ik me aan?**

Je kunt je tot uiterlijk maandag 20 september 2021 aanmelden via [tentofnationsnl@gmail.com](mailto:tentofnationsnl@gmail.com). Vermeld in je bericht de naam / namen van de persoon / personen die je aanmeldt, plus van ieder de woonplaats, het mailadres en het telefoonnummer. Je ontvangt op 23 september 2021 een bevestigingsmail met het adres en meer informatie over de locatie. En: nodig vooral ook je vriend, dochter, huisgenoot, buurvrouw of predikant uit om mee te gaan!

**Welke maatregelen zijn er betreffende Corona?**

Vanzelfsprekend volgen wij de Coronamaatregelen die op 25 september van kracht zijn. Zowel de lokale organisatoren als de deelnemers ontvangen hier in de week voorafgaande aan de Vriendenmiddagen informatie over.

**Wat kost het?**

Je hoeft geen bijdrage te betalen. We zijn blij dat alle kosten om jullie welkom te heten worden gedragen door Haëlla Stichting, het Huisman Vredesfonds, lokale kerken en Vrienden Tent of Nations Nederland.

**Wie organiseert het?**

Deze vriendenmiddagen worden georganiseerd door de Stichting Vrienden van Tent of Nations Nederland. Wij doen dit in samenwerking met 21 lokale werkgroepen van betrokken mensen die het werk van Tent of Nations een warm hart toedragen.

Het bestuur van Vrienden Tent of Nations bestaat uit Meta Floor, Chris Kors en Sophie Koster.

Meer info? Kijk op [www.tentofnations.nl](http://www.tentofnations.nl), mail [tentofnationsnl@gmail.com](mailto:tentofnationsnl@gmail.com) of bel 06 488 09 550